

Eigen medium keert zich tegen Bieber

Justin Bieber ervaart opnieuw de kracht van sociale media, maar dit keer in zijn nadeel. Het tieneridool werd groot via massaal gedownloadde YouTube-filmpjes, heeft miljoenen volgers op Twitter en is daar regelmatig 'trending', vooral dankzij fanatiek retweetende fans. Met zijn alomtegenwoordigheid in de diverse media wekte hij echter ook de irritatie op van velen. Nu het sterrendom hem wat te veel lijkt te worden en hij enkele misstappen heeft begaan, keren de 'Bieberhaters' zich *en masse* tegen hem – en gebruiken daarvoor dankbaar dezelfde media.

Vorige week woensdag gaf Bieber zichzelf aan bij de politie in Toronto. Het van oorsprong Canadese popidool wordt geweldpleging ten laste gelegd, wegens een aanval op een limousinechauffeur in december vorig jaar. Enkele dagen eerder werd de 19-jarige zanger al gearresteerd voor rijden onder invloed en straatracen. Ook kwam hij in verscheidene landen onder vuur te liggen vanwege graffitispuiten en omdat hij het huis van zijn buurman met eieren zou hebben bekogeld. En bij een recente huiszoeking werden drugs gevonden.

Het lijkt een bijna onvermijdbare ontsporing van een tieneridool dat té jong té veel roem en geld verwerf. Maar de bergen hoon en regelrechte haat die Bieber nu ten deel vallen via sociale media, overtreffen alle negatieve reacties op eerdere ontspoorde kindsterretjes. De politie plaatste de *mugshot*, de foto die wordt gemaakt bij een arrestatie, op Twitter en internetgebruikers gingen erop los. De hashtag #DeportBieber werd trending en kreeg volgens Twitter gemiddeld ruim 6000 tweets per minuut gedurende de twaalf uur na zijn arrestatie. Het kwam zelfs zo ver dat ruim 120.000 mensen een petitie tekenden om de Canadese zanger zijn Amerikaanse verblijfsvergunning te ontnemen. Vanwege dat aantal handtekeningen is het Witte Huis nu verplicht de petitie officieel in behandeling te nemen.

Bliksemcarrière

Wie de intensiteit van de digitale anti-campagne jegens Bieber wil begrijpen, moet terug naar het begin. Als 12-jarige plaatst Justin Bieber zangvideo's van zichzelf op YouTube. Eerst trekken zijn amateuristische clipjes een paar honderd *views*, maar dat worden er al snel tienduizenden. Uiteindelijk heeft hij zoveel YouTube-fans dat hij wordt opgemerkt door de muziekindustrie. Tussen de gevestigde grootheden Usher en Justin Timberlake ontbrandt zowaar een ware strijd om het idool-in-de-dop aan zich te binden. Uiteindelijk tekent Bieber een contract bij Usher, die de inmiddels 13-jarige Canadees naar de Verenigde Staten haalt. Daar neemt de zangcarrière van de puber pas echt een grote vlucht. Zijn debuutsingle, *One Time*, haalt in 2009 in meer dan tien landen de Top 30 en Bieber wordt op 15-jarige leeftijd de eerste artiest die in de Verenigde Staten zeven hits scoort van een debuutalbum (*My World*). In december 2009 mag hij *Someday at Christmas* komen zingen voor president Barack Obama en zijn vrouw, tijdens het kerstconcert in het Witte Huis. Van een gewone tiener uit een eenvoudig milieu, wordt Bieber in korte tijd een superster van het kaliber Madonna en Britney Spears.

Maar ook met een professioneel platencontract op zak, blijft Bieber trouw aan zijn oorspronkelijke socialemediastrategie. Via YouTube, Facebook en Twitter staat hij in direct contact met zijn fans, vooral jonge tienermeisjes. Die fans noemen zichzelf 'beliebers' en verheffen het fanschap van Bieber bijna tot godsdienst. Ben je fan van Justin Bieber dan hoor je ergens bij, en erbij horen is wat tienermeisjes het allerliefste willen. Een poster boven je bed is ouderwets; het nieuwe adoreren van een idool gaat gepaard met het veranderen van je Twitternaam in @ElisaLovesJustin of @BelieberForLive, het volspammen van Facebook en Twitter met foto's van je idool en het samen trending maken van Biebergerelateerde hashtags.

Zo vestigt Bieber, deels buiten zijn eigen toedoen, socialmediarecord na -record. Hij is vrijwel dagelijks trending topic en is met bijna 50 miljoen volgers de op één na meest gevolgde persoon ooit (Katy Perry heeft er net iets meer), maar liefst twee jaar lang was de clip van *Baby* de best bekeken YouTube-video ooit (tot Gangnam Style van de Koreaan Psy het aantal *Baby*-views voorbij streefde) en in juli 2010 was Justin Bieber de beroemdheid met de meeste zoekopdrachten op internet.

50 Echte beliebers laten hun idool niet vallen in deze moeilijke tijden; toen Justin zich bij het politiebureau meldde was dat omgeven door gillende fans. Maar #FreeBieber kreeg beduidend minder tweets dan #DeportBieber. En de petitie voor zijn vrijlating werd lang niet zo actief opgepikt als de anti-Bieberpetitie. Het ziet er, kortom, naar uit dat ook de anti-fans van Justin Bieber zich hebben weten te organiseren, en dat zij de persoonlijk crisis waarin het tieneridool zich momenteel lijkt te bevinden aangrijpen om het internet te heroveren op de schare beliebers.



Enkele tweets naar aanleiding van Justin Biebers recente aanhouding.

Naar: <http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Tech-Media/article/detail/3586871/2014/01/30/Justin-Bieber-zonder-wenkbrauwen-hoe-sociale-media-zich-tegen-Bieber-keren.dhtml>

Soap & Co - Trouwredacteur Harmen van Dijk bespiegelt wekelijks de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten. Reacties naar: h.vandijk@trouw.nl

Gelukkig heeft Justin echte vrienden om hem te helpen!

Hoe lang zou het duren voor u zou ontploffen, als u voortdurend op de hielen werd gezeten door een horde gillende pubermeisjes? Als er een camera in uw gezicht zou worden geduwd bij elke stap die u zet?

Justin Bieber heeft het nog best lang volgehouden. Vanaf zijn vijftiende is dit zijn werkelijkheid en aanvankelijk onderging hij die met een engelachtige glimlach. Maar het afgelopen jaar, rond zijn 19de verjaardag, sloeg zijn goede humeur om. Sommigen zeggen dat het was omdat zijn verkering uitging. Hij bespuugde een groepje fans. Een opdringerig meisje schold hij uit voor aangespoelde walvis. Hij ging op de vuist met fotografen. In een nachtclub plaste hij in een emmer. (Ja, echt!) Op internet verscheen een foto van de zanger met een joint in zijn mond. Hij zou 6000 dollar per week uitgeven aan marihuana. Er circuleren beelden van zijn keuken; op het kookeiland staan waterpijpen en potten met verdachte inhoud. Netjes naast elkaar – het is een opvallend opgeruimde keuken. Met blijkbaar een goed gevulde koelkast, want er waren eieren genoeg om het huis van de burens voor een slordige twintigduizend dollar te beschadigen.



Zelden stond een gearresteerde beroemdheid zo stralend op de politiefoto als Justin Bieber

Foto: EPA (van www.trouw.nl)

Je zou kunnen concluderen dat Justin een volkomen ontspoorde superster is. Met hetzelfde gemak kun je beweren dat hij zijn puberteit inhaalt. Want daar kwam hij nooit echt aan toe.

De muziekbobo's waren er als de kippen bij toen de 13-jarige Justin een sensatie werd op YouTube. De filmpjes waarin hij zingend te zien was, werden door miljoenen mensen bekeken. Moeder Pattie vroeg zich geen seconde af of haar zoon wel toe was aan een carrière in de popmuziek. Ze was zelf op haar 17de zwanger geraakt en had Justin in haar eentje grootgebracht, met heel weinig geld. Ze verhuisden van hun Canadese huurflatje naar een Amerikaanse villa. Opeens had ook vader Jeremy grote belangstelling voor zijn zoon. Toen Justin vorige week in een gehuurde knalgele Lamborghini een wedstrijd reed tegen zijn vriend Khalil Sharieff (in een rode Ferrari), zou Jeremy de straat hebben geblokkeerd voor ander verkeer. Eerder op de avond hadden vader en zoon wat gedronken en gerookt in een hippe club. Na de nacht in het politiebureau van Miami vertrok Justin in zijn privéjet naar Panama, om stoom af te blazen op het strand.

Maar daar kwam de cavalerie! Manager Scooter Braun, zanger Usher en jeugdvriend Ryan Butler vlogen naar Panama voor een interventie: u weet wel, zo'n gesprek waarin je allerbeste vrienden je vertellen dat dit de laatste kans is om je leven te beteren.

Allerbeste vrienden? Heeft Justin die dan? Scooter en Usher zijn de eigenaren van het platenlabel waarvoor Justin heel veel geld verdient. Dus geheel belangeloos is hun bemoeienis niet. Maar misschien vindt jeugdvriend Ryan de superster gewoon een toffe gast.

Het lijkt er in elk geval op dat Justin geluisterd heeft. Hij meldde zich kort daarop namelijk vrijwillig bij de politie van het Canadese Toronto, die hem wilde spreken over een schermutseling met de chauffeur van een limousine.

Ruim 150.000 Amerikanen gunnen het Justin van harte om wat langer in zijn geboorteland te blijven. Zij tekenden een petitie om hem de Verenigde Staten uit te schoppen. De tiener is volgens hen niet minder dan 'een bedreiging van de veiligheid'.

Bron: *Trouw*, 1 februari 2014 (katern Tijd, p. 15)